

Koerier van de waarheid

Erik Spinoy

BESMETTE STAD



Koerier van de waarheid

Wat moet een brief zoals deze hier
niet hebben doorstaan

om onafwendbaar aan te komen
op zijn bestemming.

In dat verre slijk en door constant kanongebulder
prikkelraad, verboden en censuur veldgrijs

van haar gescheiden
schrijft de Vlaamse zoon
zijn clandestiene brief aan de geliefde Vlaamse moeder

en schenkt haar zo terug (hoopt en gelooft hij)
wat haar eens ontstolen was.

Om dit te begrijpen zal mijn moeder gelukkig zijn.

De moeder: fontein van vruchtbaarheid.

Wij hebben de Aarde lief. De ronde, vruchtbare aarde.

Alles maar ook alles zijn voor haar.

*Aan een moeder. (Net alsof die hinderlijke vader
net alsof die andere vader, die verwekker
van verschil*

*lang dood was of afwezig en verwenst en spoorloos
in het niet verdwenen.)*